

Tolo Roklub - Hotel Romvi

Poloponnese Grækenland - 1-8. september 2018

10 roere og 2 landkrabber

forlod i højt humør Danmark 1. september og kørte med DSB (for en gangs skyld til tiden) til Kastrup Lufthavn. Et par timer til rådighed i lufthavnen, hvor vi indtog sandwich mm. En del af os gik forbi lagkagehuset, hvor de havde en del smagsprøver stående (havde!!)



Vi fløj med Norwegian, landede og blev afhentet i Athen Lufthavn. Efter 2,5 times køretur med bus ankom vi til Tolo og genkendelsens glæde for de flestes vedkommende var ikke til at tage fejl.

Velkomstkomiteen Antonius, vidste det sig, en travl men omsorgsfuld vært, var på plads og fik os hurtigt ført til de rette værelser og nogle endda i lejligheder. Det var græsk stil med lidt udfordringer, især på badeværelserne, men fantastisk udsigt ud over vandet, så pyt pyt med badeværelsernes små detaljer.

Første græske måltid sent på ankomstaftenen med skøn græsk salat og tzatziki.

Alle ugens dage fungerede det fint med, at der lå 7 både på række i vandet ud for hotellet (Nyborg Roklub havde 3 både). Efterhånden som vi skulle bruge bådene, kunne man så trække bådene ind. Nemt og dejligt at komme ud i det lune vand med sandbund, ikke mindst når temperaturen hele ugen lå omkring 32-35 grader.

Om aftenen når vi mødtes for at spise dejlig græsk mad inkl. afrydning på "højskolemaner", blev der snakket om næste dags program. Hvem ville springe over, hvem ville ro en længere tur eller en kortere tur.



En særlig dejlig tur var rundt om "fiskeøen", tværs over åbent hav og ind i en lille bugt med tavernaer, bådene blev lagt for anker og vi nød en frokost. En tur på omkring 25 km.



Så havde vi jo et par landkrabber Bjarne og Bjarne med, De lejede 2 ganske udmærkede cykler til hele ugen, og når de ikke var i brug, kunne vi andre benytte dem. Bl.a. cyklede de over til bugten, hvor vi nød frokost et par gange. Cykelturen dertil var ret kuperet og med en strækning det sidste stykke ved bugten på 10% stigning, når man skulle tilbage. Den gik der naturligvis lidt sport i at klare, uden at stå af cyklen. De var (store og lille Bjarne blev de kaldt) også på andre småture rundt i området, hvilket klart kan anbefales.

Enkelte brugte oversidderdagene til en gåtur til Naphlio. Vi havde fra vandsiden set en sti omkring Naphlio, så vi mente vi kunne gå langs vandet hele vejen. Nej, og nej - ikke muligt. Lyngbydamerne vi var der sammen med prøvede også. Det blev en tur lidt inde i landet, men gennem appelsinlunde, vinmarker og en anelse bebyggelse med ivrige vagthunde de heldigvis havde styr på. Lang strækning op og ned ad fine brede grusstier med fantastisk udsigt over vand og land.

Spændende at se fra landsiden. Pæn lang strækning gennem Naphlio ud til en gammel fæstning, hvor vi fandt stien vi kunne se fra vandsiden. Vi gik et par km udad stien til bugten med det forladte hotel, hvor det var dejligt med en dukkert. Turen tog ca. 3 timer i 32 graders varme, så det var dejligt at komme i skygge og få noget mad, inden vi tog en propfyldt bus hjem.

I ugens løb var der flere roture og af varierende længder alt efter lyst og humør og op til 38 km. Et par både tog en sen eftermiddagstur ud bag øen Romvi til en dejlig badetur ind i bugten. En 7 km tur.



4 tøser tog endagstur med færge på øhoptur til 2 skønne græske øer, nogle dejlige timer med særlige oplevelser bla. en helt eventyrlig delfinoplevelse og ikke mindst mødet med en luksusyacht og en særdeles veltrimmet forretningsmand, som inviterede på rundvisning på yachten og efterfølgende fik vi serveret champagne og østers på yachtdeck (keep dreaming Jørgensen!!!!)



Hver aften kl. 17.30 blev der afholdt Happy Hour med tørt og vådt på Jens og Susannes store terrasse. Særdeles hyggeligt med livlig snak der kunne fortsætte under middagen på Restaurant Hotel Romvi.



Tak til alle for en dejlig uge og vel mødt i 2020.

Jamas hilsen fra Birgitte og Helle