

## Langtur til Silkeborgsøerne den 21. – 23. maj 2019.

Sidste år var fem fra klubben på "prøvetur" på Silkeborgsøerne, og vores anbefalinger var åbenbart så gode, at i alt 19 fra klubben meldte sig til denne gang. Nogle ville gerne på lange ture, nogle på korte ture, og nogle ønskede slet ikke at ro – og der var mulighed for det hele. Man kunne få en køje i roklubben, bo på vandrehjem, på campingplads eller på hotel. Alt var i nærheden. Man kunne vælge at sørge for mad selv. De fleste måltider blev indtaget i fællesskab og alle var med til aftensmad i roklubben, hvor vi så også kunne høre om de forskellige oplevelserne i løbet af dagen.



Roklubben ligger midt i byen lige ved kajakudlejningen, kajakklubben, Hjejlen og de andre udflugtsbåde, så der er pæn trafik på vandet.

Der var ikke lige mange som ville ro hver dag. Men vi fik det til at gå op – ikke mindst fordi roklubben var meget fleksibel med hensyn til, hvilke både vi måtte bruge. I det hele taget er Silkeborg Roklub, en meget behagelig roklub at besøge.

Første dag mødtes vi alle kl. 11 i Silkeborg Roklub. 16 af os tog på en eftermiddagstur gennem Brassø til Borre Sø. Vi lagde til ved en bro og gik op til Slåensøen og drak kaffe, før vi tog tilbage via Paradisøerne. En tur på 14 km. Aftensmad i klubben: mørbradgryde, kartofler og salat. Dejlig mad.

Anden dag kunne man vælge mellem en lang tur til Ry og en kortere tur til Slåensøen. Alle fik sit ønske opfyldt. Det blæste godt. Søerne er store og vind fra vest kan godt give bølger. Temperaturen var omkring 10 grader, da vi tog afsted. På turen til Slåensøen fik de et par dråber regn. På turen til Ry roede vi en tredjedel af tiden i regn – og frokosten i Ry foregik under et halvtag ved den øde sejklub. Hjemturen i modvind var lidt drøj og kold, men så heller ikke værre. Vi er jo vant til vind. Ikke-roerne var på sejltur til Himmelbjerget, så de kunne bagefter fortælle om huse og steder langs søerne. Fælles aftensmad i klubben: grillkoteletter og grillpølser, salat, brød, kartofler. Og dagens overraskelse: isvæffel til kaffen. Og det var godt, for vi havde ikke været i nærheden af et ishus på turene.





Tredje dag skinnede solen. Man kan ikke tage til Silkeborgsøerne uden at have set Himmelbjerget. Så vi tog på sightseeing gennem Brassø, hvor vi tog en afstikker ind i Brillerne (Avnsø), og Borre Sø ud i Julsø. Undervejs beundrede vi de smukke og fantasifulde haver – især i de to løb mellem søerne. Lige først i Julsø spottede vi Himmelbjerget som silhuet mod himlen – og så kunne vi godt vende. Madpakkerne spiste vi ved Gåsekrogen, hvor der var god plads ved broerne og dejlig opholdsplads. Tilbage i klubben ordnede vi bådene, spiste rester og drak kaffe, ryddede op og pakkede. De sidste forlod klubben hen på eftermiddagen.

**På de tre dage nåede vi at ro mellem 24 og 68 km – i alt 722 km.**

Det er et meget afvekslende og anderledes farvand med masser at se på undervejs: kanoer, kajaker, turbåde, fugle, træer, haver, huse, landskaber. Man skal ikke regne med at kunne gå i land ved bredderne, men der er masser af gode broer, man kan lægge til ved. Trods megen trafik på vandet er der plads til alle. Vi kan kun anbefale at prøve en tur til Silkeborg.

Tak til Mona og alle andre deltagere for en hyggelig og dejlig tur.

Tove Jensen  
25. maj 2019



