

## Langtur til Silkeborg den 6. – 8. august 2018.

I år ville vi være nogenlunde sikre på roligt farvand, så vi valgte at tage til Silkeborg på vores årlige langtur.

Vi er Mona, Inge B., Inge J., Bente og Tove. Anne kunne desværre ikke deltage i år.

Vi bookede en firer og et soverum i Silkeborg Roklub, pakkede det nødvendige og ankom til Silkeborg mandag middag.

Roklubben ligger midt i byen lige ved kajakudlejningen, kajakklubben, Hjejlen og de andre udflugtsbåde, så der er et mylder på vandet. Vi fik en god båd, som minder meget om Søløven. På vores eftermiddagstur nåede vi til landingsstedet ved Himmelbjerget, lagde til ved en af Motorbådsklubbens mange velholdte broer, drak kaffe og nød udsigten over Julsø.

Tilbage i Silkeborg fik vi købt ind, lavede mad og spiste i klubben. Roturen blev på 24 km.

Tirsdag tog vi en heldagstur med madpakker til Laven i den østlige ende af Julsø. Der var ikke megen vind, men masser af sol, så temperaturen sneg sig op over de 30 grader. Det var rigtig varmt, og man skal af helbredsgrunde ikke tage en dukkert i vandet – det er nu heller ikke særlig indbydende – vi er bedre vant i Nyborg. Men flot er der med skov, småøer, bakker, spændende huse og haver og Hjejlen, der tøffer forbi.

Vi skulle være tilbage med båden kl. 16 (fællesroning og fødselsdag i klubben). Så vi fik set lidt på byen og fandt en cafe ved åen med noget dejlig mad.

Onsdag valgte vi en rute rundt om Paradisøerne i Borre sø. Navnet for øerne passer fint. Det er ren natur, frodigt og grønt - ingen huse og både. Vi lagde til ved en bro og gik ind til Slåensøen, som med sit klare vand er helt anderledes end de øvrige søer – og lige til at bade i. Vi var tilbage i Silkeborg til frokost. Derefter pakkede vi sammen og kørte hjem.

På de tre dage nåede vi at ro 70 km. Det er et meget anderledes farvand – uklart søvand med nogen strøm i løbene mellem søerne. I søerne mærkede man det ikke så meget. Man skal ikke regne med at kunne gå i land ved bredderne, men der er masser af gode broer, man kan lægge til ved. Der er mange på vandet: kajaker, kanoer, robåde, motorbåde, sejlbåde og turbåde, men det foregår hensynsfuldt. Der er plads til alle. Vi kan kun anbefale at prøve.

Tove Jensen

9. aug. 2018