

Langtur til Kerteminde 25. – 27. juli 2016.

Deltagere: Mona (styrmand), Bente, Inge, Inge og Tove og den sidste dag Annette.

Vi plejer at være seks deltagere på den årlige langtur, men på grund af et brækket ribben blev vi kun fem i år, så vi tog afsted i en 4-årsers. Søstjernen er god i bølger.

Vi tog afsted mandag den 25. juli fra Nyborg samtidig med alle træskibene, som skulle Fyn rundt. Vinden kom fra syd, så der var mere eller mindre medvind og bølger hele vejen. Til frokost lagde vi ind til broen i Nordenhuse og spiste maden i Jens og Susannes have. De var ikke hjemme, men vi fandt havestolene og bordet. Godt at komme lidt på land.

På det sidste stykke før Kerteminde blæste det mere op, og vi havde vinden lige bagind, så det var bare at komme ind i havnen så hurtigt som muligt. Den samme tanke havde alle træskibssejlerne åbenbart også, for pludselig var der kø ved havneindløbet. Vi mente lige, vi kunne smutte ind sammen med "Die Elbe" fra Hamborg, men den bredte sig over det hele, så vi hurtigt måtte styre bag om den og ind. Det blev noget dramatisk – ikke mindst da den slog bak. Men vi kom ind og kunne glide ind i havnen som del af flotillen og blive tiljublet af folkemasserne på kajen.

Vi ankom til Kerteminde Roklub, fik båden anbragt på en bådvoan. Heldigt de havde en, de kunne undvære, for vi kunne da ikke bære Søstjernen nogen steder hen. Senere gik vi i byen og spiste fisk i Cafe Boris og gik en tur på havnen og kigge på træskibene. Vi overvejede at opsøge "Die Elbe" og udveksle erfaringer om indsejling – men vi er ikke så gode til tysk.

Tirsdag tog vi en tur ind i fjorden. Først lagde vi til ved siden af Ladbydragen neden for museet. Søstjernen ser ikke ud af meget ved siden af den – 4 årer mod 32 årer og dragehoved. Vi besøgte også museet og var inde i højen. Derefter fortsatte vi til Munkebo Roklub, hvor vi spiste frokost, mens vi fulgte med i en ung roers første forsøg med en sculler. Det klarede hun fint – godt hjulpet af en instruktør i waders. Efter maden roede vi tilbage til Kerteminde i medvind og medstrøms, så det gik stærkt. Senere på dagen var vi til fernisering i Galleri KIK, hvor Kea og Bente fra Nyborg udstillede. Derefter spiste vi på Thorsteds Fiskehus, hvor vi fik jazzmusik i tilgift. Vi fik roet 14 km den dag. Ret pænt når man tænker på alt det andet vi også nåede.

Onsdag stod vi tidligt op, for vinden var i syd og den ville tage til, så det var bare at komme afsted, så vi kunne komme rundt om Knudshoved, før det blev alt for voldsomt. Desværre havde Bente det dårligt og kunne ikke ro. Hvad gør man så? Mona ringede til Annette og bad hende komme og afløse Bente. Og ikke længe efter var hun på plads i båden. Hjemturen var reddet og vi kom afsted kl. 8. Vi roede i modvind hele vejen uden pause. Når man styrede kunne man spise en sandwich og drikke noget vand. Først ved stranden før broen gik vi kortvarigt i land, før det sidste barske stykke. Vi overvejede at lægge båden op på stranden og hente den dagen efter, men besluttede at ro videre. Vi kom godt under broen og blev så ramt af vind og bølger sydfra for fuld kraft. Vi måtte krydse, og stykket mellem broen og til vi kom i læ ved Slipshavn var voldsomt. Men det gik takket være nogle seje roere og god instruktion. Det sidste stykke ind til havnen havde vi vinden ind bagfra og det gav også noget meget uroligt vand. Vi lagde til broen kl. 13.30, spiste frokost og ordnede båden.

Vi fik roet i alt 74 km på de tre dage og vi fik oplevet meget både til lands og til vands. Det var en god tur.

Tove