

Langtur til Kerteminde 1. – 4. juli 2014.

Langtur med Mona, Anne, Bente, Inge og Tove.

Det var ikke, fordi vi vendte kompasset forkert, at vi havnede i Kerteminde i stedet for i Helnæsbugten, som vi egentlig havde planlagt. Det var, fordi vestenvinden var for voldsom til det sydfynske farvand. Så vi valgt at læsse bådene af traileren igen (vi havde lagt dem op mandag eftermiddag) og sætte dem i vandet i Nyborg tirsdag morgen og tage turen mod Kerteminde. Vi roede i læ af kysten og vi fik kun en enkelt regnbyge undervejs. Frokosten spiste vi på stranden ved Grønnehave. De har en udmærket bro – og her mødte vi roere fra Assens, som var på vej Fyn rundt. Vi kom til Kerteminde Roklub kl. 15.30. Annes GPS viste, at vi havde roet 32 km., så der er blevet længere til Kerteminde, end der før har været. Her var ingen ledige bådevogne, så vi løftede og bar bådene op på græsset. Det er drøjt. Vi blev godt modtaget og fik overladt klublokalet under opholdet – men blev samtidig advaret om, at der kom roere og drak kaffe kl. 6 om morgenen. Det var nu en hyggelig måde at blive vækket på – og så fik vi lidt Kerteminde-snak samtidig. Vi lavede aftensmad i klubben og spiste på terrassen og senere druknede vi sumpskildpadder i den stærke kaffe.

Onsdag blæste det fra vest, så vi tog en tur ind i Kerteminde Fjord og Kertinge Nor. Vi drak formiddagskaffen ved Kølstrup Kirke i bunden af Noret og fortsatte langs vestsiden til Munkebo Roklub. Da vi havde været der 10 minutter kom der en fra klubben og låste op, så vi kunne bruge køkken og toilet. Hendes bror havde set os komme og adviseret hende. Fin service! Vi spiste vores frokost på terrassen med udsigt til Noret og Fugleøen med en stor mågekoloni. Klubben har fået ny bro, og vi kan kun anbefale at besøge Munkebo. Det gik rigtig hurtigt at komme tilbage til Kerteminde. På et tidspunkt målte Anne 6,5 km/t for træsejl. Men vi roede nu det meste af tiden. Vi gik en tur i Kerteminde, spiste på Restaurant Firenze og gik tilbage til roklubben, hvor vi henfaldt til terningspil.

Torsdag tog vi afsked med de meget omsorgsfulde folk i Kerteminde og vendte stævnen mod Nyborg. Vinden kom fra vest, så vi kunne ro i læ af kysten det meste af vejen. Da det var tid til formiddagskaffe var vi ved Nordenhuse, så vi holdt pausen hos Jens og Susanne. Det var et hyggeligt afbræk i turen. I løbet af dagen drejede vinden i syd og det ville være vildt at tage under broen og rundt Knudshoved. Så vi lagde bådene op på stranden lige efter Skærven. Vi spiste frokost, pakkede alt løsøre i nogle tilkaldte biler og kørte til Nyborg Roklub, hvor vi lavede aftensmad og spiste. Vi fik tilbuddet om gratis overnatning i klublokalet, men afstod og tog hjem og sov. Det var lidt ejendommeligt at komme hjem, inden turen var slut, men ens egen seng er nu bedre end et gulv i et ellers udmærket klublokale.

Fredag morgen kl. 8 mødtes vi på stranden. Bådene lå uskadte og vi fik dem hurtigt i vandet. Nu skulle vi jo ikke bakse med al bagagen. Vi kom under Broen og ind i Nyborg Fjord i flot vejr med solskin. Så vi fik sluttet turen på en rigtig god måde.

Vi roede i Kulmulen og Syv-stjernen – nogle gode både til langtur.

I alt blev det til 86 km. på de fire dage. Vejret kunne have været bedre, men vi blæste da ikke inde denne gang. Vinden kom fra vest, sydvest og syd og det var overskyet meget af tiden, men vi fik kun en enkelt regnbyge. Til gengæld blev vi jo heller ikke solskoldet, så gråvejr har også sine fordele.

Tove Jensen  
20140712