

Formiddagsroerne i Odense

Onsdag, den 3. maj kørte 15 forventningsfulde formiddagsroere til Odense Roklub til den traditionelle rotur sammen med Odenseroerne. Vejrudsigten lovede blæsevejr og tørvejr, så der var en mulighed for, at turen skulle gå til Vikkelsø, hvor bådene skulle trækkes på land, og de medbragte drikkevarer og madpakker skulle indtages. De fleste Nyborg roere var inden turen stemt for, at vi skulle ro på Kanalen til Stige og efterfølgende tage en havnerundfart. Stor blev vores glæde da også, da det blev meddelt, at det var planen. Ydermere skulle vi lægge til i havnen og gå en tur på Byens Bro, der netop var taget i brug.

Efter dejlig morgenkaffe og en lille en til halsen blev vi fordelt i bådene. Pudsigt nok passede det med 5 inriggerbåde med 3 Nyborgroere og 2 Odenseroere i hver båd.

Vi lagde stærkt ud. Vinden var med os, så vi nærmest kunne bevæge os med træsejl til Stige. Her blev skiftet plads ved anlægsbroen ved Odense Kajakklub.

Puha. Så skulle vi ro mod vind og bølger tilbage til roklubben. Vinden var taget til. Det blæste en hel pelikan. Der skulle virkelig trækkes i årene. Da vi langt om længe nåede Odense Roklub, skulle der skiftes pladser igen, og alle måtte lige op på broen for at strække ben.

Turen gennem havnen var en ren fornøjelse. Det var spændende at se de mange byggerier fra vandsiden. Bådene blev fortøjret midtvejs, og i samlet flok gik vi til den imponerende Byens Bro, der blev taget i brug den 29. maj og har kostet 116 mio. kr.

Frokost og eftermiddagskaffe blev indtaget i Odense roklub. Alt i alt var det en hyggelig tur, hvor der blev udvekslet ro historier m.v.

Vi glæder os til gensynet i Nyborg til august.

Med rohilsen
Peter Jordhøj

